

Vraag het aan Morya



Ga langzaam

“In welke toestand je ook zit, hoe ingewikkeld de situatie ook is, als je naar eenvoud streeft, als je dus met je hart gaat werken, dan kom je tot oplossingen. Absoluut zeker.

Maar daarna zal je zien dat je neigingen vertoont om te vlug te gaan en dat is niet goed. Beter is om langzaam te gaan, want wanneer je met je hart streeft, sta je in een eenvoud en dan breng je vooral de zaken tot een orde. En die orde is moeilijk, want deze aarde is een chaos. Wanneer je daar orde in brengt, wanneer je met een plan bezig bent, wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan doe je dingen die tijd vragen.”

A handwritten signature in a cursive script, appearing to read 'M. Morya'. The ink is dark and the signature is fluid and elegant.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 12: ‘Een roos worden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 76

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


